



**OM  
KYRKANS  
ENHET**

**LISTEN TO MY PROPHETS**  
*Divine Mercy and Divine Justice*



Father Edward D. O'Connor, C.S.C.

## INLEDNING

Detta häfte är en översättning av utdrag ur fr Edward D. O'Connors bok "LISTEN TO MY PROPHETS, Divine Mercy and Divine Justice", där han behandlar nutida kristen profetia. Han tar upp mer än 70 visionärer han anser trovärdiga i boken, varav han listar 10 uppenbarelser (i bokstavsordning) som de väsentligaste. Dessa är:

**Maria Esperanza** (1928-2004) från Venezuela. **Syster Faustina** (1905-1938) från Polen. **Garabandal**, Spanien. Uppenbarelser till fem små barn juni 1961-juni 1965. **Don Stefano Gobbi** (1930-2011), präst från Milano, Italien. **Julia Kim** (1947- ) från Naju, Sydkorea. **Medjugorje** i Bosnien-Herzegovina. Uppenbarelser till sex barn. Uppenbarelserna började i juni 1981 och pågår fortfarande. **Ida Peerdeman** (1905-1996) från Amsterdam, Holland. **Berthe Petit** (1870-1943) från Belgien. **Luisa Piccarreta** (1865-1947) från Corato i södra Italien. **Vassula Rydén** (1942- ) Grekisk-Ortodox kvinna född i Egypten av grekiska föräldrar. Uppenbarelserna började i november 1985 och pågår fortfarande.

Av dessa har jag valt ut tre för att citera några budskap om kyrkans enhet, vilket är ett tema som ligger mig varmt om hjärtat. Så även om Jesu Hjärta, då det är huvudtemat i uppenbarelsen Sant Liv i Gud som Han ger oss genom Vassula Rydén. Det är den uppenbarelse jag själv känner bäst till av ovanstående.

Jag vill ge ut detta häfte av tacksamhet till fader O'Connor som jag träffade i det Heliga Landet på en pilgrimsresa med rörelsen Sant Liv i Gud 1998. Jag fick då förmånen att sitta bredvid fader O'Connor på bussresorna till de heliga platserna under en vecka, och efter det brevväxlade vi i tio år. Mötet med fader O'Connor och Sant Liv i Gud ledde till att jag påsknatten 1999 konverterade till den katolska tron. Jag vill också rekommendera hans bok som är en verklig skatt vad gäller nutida kristen profetia.

För datering av budskapen, se amerikanska boken. Bokens system för att ange dateringar och sidhänvisningar är för komplicerat för att återges här. Samtliga citat i häftet är från sista halvan av 1900-talet. Mer om boken i slutet av häftet.

*1 januari 2014*  
***Guds Moder Marias högtid***  
Johannes Abrahamsson  
urval och översättning

## UTDRAG UR FÖRORDET TILL ”LISTEN TO MY PROPHETS”

Fader Edward O’Connor CSC, tidigare professor vid University of Notre Dame, Illinois, USA är en klassisk teolog, öppen för uppenbarelser och deras urskiljande. Han vet hur man känner igen falska visionärer och försvarar de som blivit orättvist misskrediterade genom de missförstånd som vanligtvis uppstår på detta område. I föreliggande bok framhåller han betydelsen av och de främsta intentionerna i den Välsignade Jungfruns senaste uppenbarelser: Vad vill hon säga oss?

Som pionjär i Karismatiska Förnyelsen har fader O’Connor undersökt de amerikanska uppenbarelserna mycket grundligt. Han har också försvarat visionärer som utsatts för orättvisa repressalier (utan större framgång än jag själv har haft!).....

Hans bok söker ge en grund till försoning mellan det andliga fenomenet uppenbarelser och de kanoniska undersökningar som gjorts om dem.....

Kardinal Ottaviano, en mycket strikt Kanonförsvarare, avskaffade 1966 de Kanonlagar, 1399#5 och 2318, som hade förbjudit (”under hot om exkommunikation”) publikationer som handlade om uppenbarelser som inte godkänts av Kyrkan. Avskaffandet av dessa två Kanonlagar gav fullständig frihet för vad som tidigare hade varit förbjudet (d.v.s det är nu tillåtet för alla katoliker att läsa, tro på och sprida publikationer om uppenbarelser. Vi skall naturligtvis be om och använda urskiljningens nådegåva när vi läser dem *ö.a.*)..... Kardinal Ottaviano var enligt Kanon förpliktad att fatta detta beslut då dessa två Kanonlagar tillhörde lagen om det Index som påven Paulus VI avskaffade på begäran av biskoparna under Andra Vatikanconciliet (som slutade 8 december 1965).

Vi har anledning att vara tacksamma för fader O’Connor som har analyserat de paradoxala motsättningarna mellan det andliga fenomenet uppenbarelser och det kanoniska undertryckande som ibland brutit ut mot visionärerna.

Msgr. René Laurentin  
1 februari 2009

Pater René Laurentin är en ansedd och aktad Mariansk teolog. Han brukade skämtsamt kallas ’Vatikanens Sherlock Holmes’ när han tidigare hade Troskongregationens uppdrag att undersöka inrapporterade mirakel och uppenbarelser. Han är idag över 90 år och blind. Ändå var han, tillsammans med personlig assistent, med oss på rörelsen Sant Liv i Guds pilgrimsfärd till Rom i september 2011. Han har stöttat Vassula sedan uppenbarelsernas början (*ö.a.*).

# OM KYRKANS ENHET

(översättarens rubrik)

MARIA TALAR IDAG

(utdrag)

”När jag är accepterad av hela Kyrkan, då kommer jag som Moder att kunna återförena mina barn i en enda familjs värme.”

”Mitt Obefläckade Hjärta är den nya och andliga sal i vilken hela Kyrkan måste träda in för att erhålla den nya Pingstens gåva.”

”Alla kristnas återförening i den Katolska Kyrkan kommer att sammanfalla med mitt Obefläckade Hjärtas seger i världen.”

Maria till fader Gobbi  
italiensk präst och grundare av  
The Marian Movement of Priests.

Marias uppenbarelser till fader Gobbi finns samlade i boken **To the Priests, Our Lady's Beloved Sons**. Kan beställas från The Marian Movement of Priests, P.O.B.8, St. Francis, ME, USA.  
Telefon från Sverige 001-04774-0008.

“Martin Luther försökte med Reformationen, men också han var min älskade son precis som ni själva. Människor kan göra misstag, men kom ihåg att Herren kan vända ont till gott och använda även våra misstag. Därför skall ni aldrig döma och kritisera andra på mänskligt sätt. De mindre separerade kyrkorna har inte accepterat mig, men de kommer gradvis att ta emot mig som Kyrkans Moder. Mina älskade små själar! Såsom jag var tillsammans med Apostlarna i salen i Jerusalem skall jag alltid vara med er som följer mig. Så sprid mina kärleksord, inte bara till katoliker, utan också till alla mina barn i världen.”

Maria till Julia Kim  
Naju, Sydkorea.

Påven Johannes Paulus II bjöd in Julia att delta i hans privata Mässa den 31 oktober 1995, där han själv bevittnade att Eukaristin hade förvandlats till synligt kött och blod i hennes mun (ett foto av detta finns i boken *ö.a*). Påven uppmuntrade också de koreanska biskoparna att dela med sig av de underbara nådegåvorna i Naju till andra i Asien.

Fader O’Connor summerar kapitlet MARIA TALAR IDAG:

Maria kommer idag som en moder som är orolig för sina barn. Hon varnar oss för de straff som hotar världen om den fortsätter på sina syndfulla vägar, och försöker dra oss tillbaka till hennes Son. Hon uppenbarar sig på olika sätt på olika platser men vill att vi sprider hennes ord till alla, inte bara till katoliker.

På Gamla Testamentets tid sändes profeter för att varna Israel att Gud var trött på deras brott. För att Israel inte lyssnade fördes dess folk bort i fångenskap och dess land lämnades ödelagt. Maria är som en profet för vår tid, och vi kan tacka Jesu barmhärtiga hjärta för att Han sänt oss den ljuvaste och ömmaste av alla Hans profeter.

## EN NY PINGST

(utdrag)

”Idag måste hela världen föras till sanningens fullhet, till Jesu evangelium, till den enda Kyrkan som är grundad och efterlämnad av Jesus, och detta uppnås genom den Helige Ande. Kyrkan måste vara öppen för Hans gudomliga eld på ett sådant sätt att den, när den är fullständigt renad, är redo att ta emot Hans nya Pingsts strålgans som förberedelse för den andra ärorika ankomsten av min Son Jesus.”

Maria till fader Gobbi

”Jag skall sända Min Helige Ande med full styrka över hela mänskligheten, och som en förvarning skall jag visa förebud i himlen som aldrig förr. Det skall bli en andra Pingst, så att mitt Rike på jorden blir återställt....

...tvivla inte mer, ni kommer snart att ta emot ett utgjutande av Min Helige Ande så att er styrka kommer tillbaka....öppna era hjärtan och sök förstå varför Min Nåds Ande så generöst töms ut över detta släkte. Dagen närmar sig när alla slakten skall bli ett, under en Herde runt ett Heligt Tabernakel, och Jag, Herren, skall vara den Ende för dem, så be, Mina älskade, be för denna Enhet vilken Jag, Herren, håller på att förbereda.”

Jesus till Vassula Rydén

Fader O'Connor summerar kapitlet EN NY PINGST:

I korthet sägs det att mycket snart, efter att Satan har blivit besegrad och jorden renad, skall en trofast återstod träda in i den slutliga tidsåldern i vilken världen skall förnyas i den Helige Andes styrka och ljus. Han skall komma som eld, brinnande och förvandlande allt och alla. Hans strålande ära skall upplysa Jesu efterföljares hjärtan, pånyttföda, rena och förnya dem, så att de skall känna, älska och tjäna Gud med en helighet som aldrig förr. Denna 'Kärlekens Pingst' skall återupprätta Kristi Rike på jorden som ett ärans rike, fyllt av kärlek, glädje och frid. Inte bara Kyrkan, utan hela världen skall förnyas som förberedelse för Kristi ankomst i ära.

## TILLÄGG AV ÖVERSÄTTAREN

Då fader O'Connor bara har ett enhetsbudskap från Jesus till Vassula i sin bok, fastän Kyrkans Enhet är huvudtemat i uppenbarelsen Sant Liv i Gud, tar jag mig friheten att återge ytterligare några:

”Alla är lika i Mina Ögon. Jag har aldrig velat ha Min Kropp uppdelad. Det är ni som har delat Mig! Ni har beslutat över Min Kropp! Ni förlamade Mig... Ortodoxa! Katoliker! Protestanter! Ni tillhör alla Mig! Ni är alla Ett i Mina Ögon!”

Jesus till Vassula 27 okt 1987

”Vassula, Jag skall föra Mina skingrade får tillbaka till Petrus. Jag, Herren, garanterar er alla detta!”

Jesus 21 nov 1987

”Vassula, tiden är inne att ena Min Kyrka. Samlas igen Mina älskade, kom och bygg upp dessa uråldriga ruiner, återuppbygg Min gamla grund, en grund som är lagd av Min Egen Hand. Vörda Min Moder så som Jag, som är Ordet och ovan allt, vördar henne. Skulle Jag då inte önska att ni som är stoft och aska erkänner henne som Himlens Drottning och vördar henne? Min sorg idag är att se hur lite Min skapelse vet om hennes betydelse. De under Luthers namn som har isolerat sig själva fullständigt måste återvända till Petrus.

*Herre! De kommer att bli chockade!*

Vassula, Jag skall böja deras knän att vörda Min Moder. Det är Jag, Herren, som talar. Jag skall böja dem! Och när de gör så skall Jag låta Mitt Ljus skina över dem och resa dem. Jag skall stärka era stjälgår och ni skall bli som en bevattnad trädgård, som en källa vars vatten aldrig sinar. Jag skall återuppbygga Min Grund.”

22 dec 1987

*”Min Gud, protestanterna kommer att bli chockade! (Jag kunde inte komma över det).*



Vassula, Jag har väntat i årtal på att de skall ändra sig, låt Mig nu vara fri att skriva ner Mina önskingar.

*Men de kommer att bli chockade!*

Lyssna, kan någon höra på Mig bara när det passar honom, och sedan tillsluta sina öron när Jag säger något som inte passar honom?

*Då kommer de att förkasta allt med en gång! Eftersom de inte kan välja ut delar av budskapet kommer de att hävda att det inte kommer från Dig.*

Om de gör det skulle de förneka Mig som deras Gud.

*Herre, får jag drista mig att säga att det här blir svårt för dem? De kommer inte att se det som att de förnekar Dig. När allt kommer omkring älskar de Dig och dyrkar Dig, Herre.*

Vassula, Jag har kommit för att ena er alla. Skulle någon lärjunge till Mig avvisa Min Vädjan?

*Nej, inte om de är uppriktiga, Herre.*

I detta yttrande finns allt som behöver sägas. 'Om de är uppriktiga' .... då kommer de att lyssna".

23 dec 1987

"För Min skull, Vassula, vill du för Min skull lära dig Rosenkransen? Hälsa alltid Min Moder, vill du göra detta för Mig, Vassula?

*Herre, jag har aldrig fått lära mig den.*

Som om Jag inte visste det, Vassula. Det är därför Jag kommer för att lära dig och alla de som aldrig har hört Rosenkransen att be den.

*Ja, Herre, jag är villig att lära mig. Herre, hjälp mig att lära mig."*

28 dec 1987

"Det var Min Vilja att inspirera Min Johannes (påven Johannes XXIII. *Vassulas fotnot*) att be om en Ny Pingst. Denna inspiration nedsteg från Visheten, och den Nya pingsten skall Jag, Herren, etablera på Min Instiftelses Grund. Jag skall ena er alla och under En Herde skall ni samlas, skapelse, och jag skall upprätta Mitt Rike ibland er. Mitt Hus skall regera i Frid och Kärlek och Min skapelse skall födas på nytt och åter bli som barn, oskyldiga och utan illvilja. Detta kommer att vara den Stora Återkomsten, Pånyttfödelsen, Herdens Kallelse, den Nya Pingsten. Det skall bli som i begynnelsen när Kristendomen ännu var ung, som ett spädbarn, utan skuld och utan egenintresse. O skapelse! Bara vänta och se."

13 mars 1988

”Jag är er Himmelske Herde och jag har utvalt Petrus att beskydda Mina lamm till Min Återkomst. Jag har gett honom ansvaret, så varför alla dessa tvister, varför alla dessa meningslösa diskussioner? Och till alla dem som ännu inte känner till Mina Ord säger Jag att ni skall läsa dem i Skriften, de finns i evangeliet enligt Johannes, Min lärjunge (Joh 21:15-17). Jag skall då ena Min Kyrka och omsluta er med Mina Armar till en fålla. För som det är idag är ni alla skingrade och bildar för många samfund och splittrade sektioner. Min Kropp har ni slitit i stycken och **DETTA FÅR INTE FORTSÄTTA!** (*Jesus var bestämd här. Vassulas fotnot.*) Jag skall ena er alla.

*Jesus menar här att ena Katoliker, Ortodoxa och Protestanter, men också andra grupper förutom dessa, till och med sekter. Herren skall kalla oss alla under Petrus, eller: Petrus skall komma till oss.*

Då skall Jag och Petrus arbeta tillsammans. Jag skall visa honom det som är fördolt i Mitt Ord. Jag skall visa honom många Mysterier för att han skall kunna lära ut dem till Mina barn och under denna undervisning kommer ni att se en Ny Himmel och en Ny Jord. Jag, Herren, skall förnya Min Helgedoms murar”

16 maj 1988

”Idag skall Jag, Herren, ge er ännu ett bud: Böj er! Böj er för att kunna försonas och enas, ödmjuka er själva för att enas.”

21 juni 1988

*”Herren visar mig ständigt dessa dagar ’de tre järnstängerna’ (symboler för de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna. ö.a.) Den här gången ser jag dem i en lysande orange färg. De verkar vara mycket heta.*

Min Vassula, med Min Eld och styrkan i Min Låga skall jag inte bara mjuka upp dessa järnstänger, utan med Min Andedräkt skall Jag smälta samman dem och forma dem till en stadig stång för evigheters evighet. Sedan kommer ni alla att nå den fulla kunskapen om Min Vilja och Mitt Förstånd. Detta skall vara Min Gåva till er, en Himmelsk Kyrka. Den kommer att stråla av Min Härlighet och era lovsånger skall sjungas runt ett Enda Tabernakel och era spöklika länder skall åter få liv igen, förvandlade och återuppståndna.”

2 nov 1989

”Kom och återuppbygg Mitt Hus till Ett genom att ena Påskdatumen.”

5 okt 1994

”Förbli alltid trogna mot Mig och mot Kyrkans Tradition, förbli trogna mot Min Eukaristiska Instiftelse och erkänn Mig i Min Kropp. Förbli trogna mot denne Påves läror som är sunda för att de är rotade i Sanningen. Jag är Sanningen. Mina små barn, irra inte bort från Sanningen, bli kvar i Sanningen. Om ni blir kvar i Sanningen blir ni kvar i Mig.”

22 okt 1996

(’Denne Påve’ är enligt Vassula Johannes Paulus II. Hans läror finns samlade i Katolska Kyrkans Katekes. ö.a.)

***”Jag godkänner den (katekesen) som ett värdefullt och äkta medel till tjänst för den kyrkliga gemenskapen och som en säker norm för undervisningen i tron....***

***11 okt 1992***

***Johannes Paulus II”***

Ur inledningen till Katolska Kyrkans Katekes

”Än en gång ber jag er att ena Påskdatumen så att Min Ande kan bestråla er med Nåd och föra samman Mitt Hus till Ett.”

27 nov 1996

*”Herren gav mig förra året det rätta Påskdatumet: Det som de ortodoxa följer, enligt den ortodoxa kalendern.*

Må det råda frid mellan er nu, nu vet ni alla.”

20 feb 1988

”Om kyrkorna förmår att gå förbi de negativa hinder som avhåller dem från att enas, hinder som enligt Skriften är emot uppfyllandet av trons, kärlekens och tillbedjans enhet bland dem, så skall Jag vara trogen Mitt löfte att utlösa en tid av fred i hela världen. I denna frid kommer varje varelse att dras in i Min Mystiska Kropp och uppfylla Mina Ord som gavs åt er alla i Min bön till Gud Fadern, när Jag bönföll Honom:

***’Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.’ (Joh 17:21)***

Denna ödmjuka förbön som uttalades av Mina gudomliga Läppar ekar fortfarande varje sekund från himlen.

Mina Ord som intonerades betyder att hela skapelsen måste gripas av en andlig enhet, och inte en enhet genom ett undertecknat fördrag. För att uppfylla Mina Ord måste kyrkorna först söka ödmjukhet och kärlek, nådegåvor som kan erhållas genom den Helige Ande och genom en stor ånger.”

10 dec 2001

Understrykningarna i den handskrivna originaltexten är gjorda av Jesus själv.

Vassulas budskap från 1986 t.o.m 2003  
finns utgivna i en samlingsvolym på svenska.

För mer information, gå in på

***[www.slig.se](http://www.slig.se)***

True Life in God's internationella hemsida på flera språk

***[www.tlig.org](http://www.tlig.org)***

Båda hemsidorna har många filmer  
där Vassula själv presenterar Budskapen.

”Käre Johannes

Varmt tack för ditt brev.....

.....Tack också för det du skickar om Sant Liv i Gud! Ja, jag tror att Vassulas uppenbarelser är autentiska. Men jag känner mig inte kallad till att öppet polemisera om detta.

Med varma hälsningar  
fr. Wilfrid ocd”

*Ur ett brev från fr Wilfrid Stinissen till översättaren den  
7 oktober 2000.*

”Kära Karin,

Varmt tack för korrespondensen mellan Vassula och kardinal Ratzinger!

Jag har läst den och blivit ännu mer bekräftad i min övertygelse att det här handlar om helt autentiska och pålitliga privata uppenbarelser. Vassulas ödmjukhet och lydnad är tydliga tecken på äkthet.

Tack och varma hälsningar  
fr Wilfrid ocd”

*Brev från fr Wilfrid Stinissen till Karin Wiking den  
11 juni 2004.*

Omslagets baksida:  
Fotomirakel och en bön  
inspirerad av uppenbarelserna  
i Peñablanca, Chile 1983-1988. J.A.  
**[www.lallenadegracia.cl](http://www.lallenadegracia.cl)**



**I**n our age, apparitions and messages of Jesus and the Blessed Virgin Mary are being reported far more frequently than at any time in the past. In *Listen to My Prophets, Divine Mercy and Divine Justice*, Fr. Edward O'Connor provides an interpretation of our times and answers the question of what lies ahead, giving details of the final events. This book clearly lays out the messages of some of the most powerful prophets of the 20<sup>th</sup> Century concerning the Illumination, the Chastisement and the Great Miracle, including St. Faustina's message of Divine Mercy, Fr. Stefano Gobbi (Marian Movement of Priests), Luisa Piccarreta (Divine Will), Sister Mildred Mary Neutzil (Our Lady of America) and many more. This invaluable resource will help the faithful to understand the Heavenly voices above the noise of today's busy world.

John Paul II himself declared: "The Church is mission! Today she also needs 'prophets' who can reawaken in the communities faith in the revealing Word of God, who is rich in mercy" (ORE June 9, 2004, p.7).

Telephone orders from Sweden,  
please call 001-805-692-0043  
between 15.00-23.00, swedish time.  
Please have your credit card ready.  
Order number for Listen to My Prophets: 3394  
Price 17\$ + post and package.  
[www.queenship.org](http://www.queenship.org)



*Obefläckade Hjärta  
av Guds Sons inkarnation,  
Maria Medfrälserska.  
Hjälp oss  
att ena din Sons Kyrka!*